

2 weken geleden

Ik zou je nog even laten weten hoe het mij is vergaan na de pijnappelklieractivatie, het is nu iets meer dan 2 weken geleden dat ik bij je ben geweest.

Ik vond het sowieso een hele mooie activatie. Had ik meteen daarna al verteld dat ik tijdens de activatie het plaatje had van een Engelfiguur naast een grote poort? En door die poort scheen heel mooi licht, allerlei kleuren en heel erg sprankelend, echt heel mooi en zo aantrekkelijk om door die poort heen te gaan! Ik weet niet meer of ik jou dat nou verteld had maar het beeld kwam de dagen erna steeds weer terug, erg mooi! Het duurde maar een fractie van een seconde maar ik weet nu zeker dat ik het beeld niet 'verzon', het werd me gewoon getoond. De tijd erna zijn er geen specifieke dingen geweest waarvan ik de vinger erop kan leggen dat dat door de activatie komt. Maar het lijkt wel alsof er iets 'verscherpt' is in mij... Ik ben me er meer van bewust dat ik dingen 'weet' van te voren, dat mensen iets gaan zeggen bv en dat ze het dan ook vervolgens doen. Ook zijn mijn dromen veel intenser. Dat waren ze al, maar ik kan ze nu wel wat beter 'lezen'.

Vandaag was ik een middag met een vriendin de stad in en normaal gesproken zou ik met hoofdpijn thuiskomen en me heel erg irriteren aan de drukte en alle mensen. Nu viel me op dat ik de mensen om me heen niet als 'storend' ervoer, ik was gewoon ontspannen en bij mezelf en maakte me nergens druk om, mijn vriendin had er wel last van (normaal gesproken wij dus allebei). En ik heb geen hoofdpijn, heb zelfs extra energie lijkt het wel haha. Zoiets weet ik natuurlijk niet of dat door de activatie kan komen maar het viel me in ieder geval wel op!

De massage cliënten die de afgelopen weken in mijn praktijk zijn geweest hadden het er stuk voor stuk over dat de massage 'anders' was dan anders, terwijl ze het altijd al als prettig ervaren. Eén vrouw zei zelfs dat ze echt liefde voelde stromen, andere liefde dan verliefd-liefde, ze was er ontroerd van! Ik vond het zo mooi! Alles bij elkaar is het weer een mooie stap op mijn pad, een ervaring waar ik dankbaar voor ben!! Ik weet ook zeker dat het nog doorwerkt!

Ongeveer 1,5 maand later

Het lijkt alsof mijn gedachten een steeds sterkere manifestatiekracht krijgen, kan dat? Soms al binnen 1 of 2 dagen gebeurt het dat er dingen voorkomen die ik gedacht en of uitgesproken had. Ik sta er steeds weer van te kijken, het gebeurt wel willekeurig, ik besef me dan achteraf dat, dat wat er gebeurt ik eerder gedacht heb. Ook kan ik sneller keuzes maken, op een nuchtere manier (hier deed ik altijd vrij lang over...), ik heb beter contact met mijn gevoel en vertrouw het meer. Dit ervaar ik als heel fijn.

Ik maak me minder zorgen, regelmatig is de lach op mijn gezicht er niet af te krijgen, alleen al door het gevoel wat zich binnenin mij ontwaart, puur geluk en puur Zijn, zo mooi! Wat er ook gebeurt, ik raak dat gevoel niet meer kwijt, ik kan het zelfs steeds makkelijker aanspreken en dan word ik er gewoon door overspoeld, echt heel bijzonder! Ik weet niet zeker of dit allemaal te danken is aan de activatie maar voor mij is wel zeker dat er 'beweging' is, al is het in bewustwording!

Lieve Gemma, Dankjewel voor je tijd en aandacht, we ontmoeten elkaar vast nog eens;)

Anoniem, 2013