

LA VIE TARA

Hoi allemaal,

Voor mij was deze vakantie iets om nog lang op terug te kijken. Een vakantie met veel indrukken, veel kennis opgedaan door alle cursussen van Gemma, een vakantie wat precies in mijn straatje ligt. Even een weekje tijd voor mezelf gehad, even weg uit de drukte van het dagelijkse leven, even mezelf laten verwennen met interessante cursussen.

Nu, na 3 weekjes, merk ik dat het goed was voor mij om een doel te hebben gehad: La Vie Tara. Ik merkte dat ik op deze manier mijn moeilijke dingen van de afgelopen periode meer kon loslaten. Ook nu probeer ik weer een nieuw doel te vinden om me op te gaan richten. Ik voel hierdoor mijn eigen kracht heel sterk.

Luitjes, bedankt voor de fantastische week en wie weet....

Groetjes Willy