

LA VIE TARA

Een hemels plekje op aarde, een ervaring die ik voor geen goud had willen missen!

La Vie TARA een prachtig oud klooster van binnen en buiten, je voelde de sfeer van weleer en met een beetje fantasie hoorde je de nonnetjes door de gangen ruisen. De meeste elementen van weleer waren er nog, de krakende, mooie houten vloeren, de sfeervolle slaapkamers, eetkamers en zitkamer, de prachtige kapel met zijn glas in lood ramen en niet te vergeten de biebel met zijn houtkachel.

Elke avond met de groep om het knapperende vuur, ik ruik de geur van het hout en voel de warmte van de kachel en proef de heerlijke wijn. De lange gangen en hoge plafonds, een rondleiding in LA VIE TARA brengt ons ook in de kelders en op zolder, waar ook een hobby, schildersruimte ingericht is. LA VIE TARA een oase van rust en groen, prachtige wandelroutes en dan het dagelijkse konijnenpad een korte route die je gemakkelijk tussen de middag kon lopen.

LA VIE TARA, je had me helemaal te pakken en ben verliefd op je geworden en wens me dat ik nog een keertje terug kan, mag komen. Zo te leven, zo ontspannen, warm en liefdevol, een plek om te onthaasten en met elke kilometer weer op de terugreis, heimwee, mijn God het is al erg lang geleden dat ik zo'n last van heimwee heb gehad. Het heeft nog dagen geduurd eer ik weer in mijn Nederlandse ritme was. LA VIE TARA met zijn bewoners, de lieve gastheer Albert en zijn vrouw Joke, zij zijn het die er iets moois van gemaakt hebben, een plekje waar je bij binnenkomst direct thuis voelt. Kanjers waren het, gezelligheid, betrokkenheid en belangstelling stonden hoog in het vaandel. LA VIE TARA samen muziek maken, praten, eten, (dat was verrukkelijk) drinken, gewoon alles samen en toch ook je privacy als je dat nodig had.

Onder de bezielende begeleiding van Gemma hebben we een fantastische workshop week. Ik heb er ontzettend veel aangehad en veel inspiratie opgedaan. De hele groep van 14 mensen waren vanaf dag 1 helemaal aan elkaar gewaagd, er groeide gelijk iets moois en dat voelde iedereen. Geweldig dat mensen die elkaar voorheen niet of nauwelijks gezien hadden het zo met elkaar konden vinden.

We hadden een bijzondere band met elkaar, we lachten, huilden, wandelden, aten en dronken en we mediteerde en we deden de workshops met elkaar. Na een week was het voor mij heel moeilijk afscheid nemen, vooral de laatste avond, de laatste workshop heeft veel met me gedaan, heel emotioneel en liefdevol, ik ben van de groep, (maar binnenkort komen we al weer bij elkaar) de gastheer en vrouw en al de anderen gaan houden, maar vooral van LA VIE TARA!

Ik kan het iedereen aanbevelen, neem die kans als je hem krijgt.....! Lieve groeten