

Aanleiding was een aankondiging van een lezing van Eric Pearl, die spijtig genoeg net voorbij was, dus besloot ik het boek te kopen. Toen ik het in mijn handen hield voelde ik iets werken. Langs verschillende wegen kwam steeds de naam Gemma van den Akker weer naar mij toe, dus toen ik ontdekte dat zij met Reconnection werkt, heb ik een afspraak gemaakt. Toen bleek dat we mekaar al eerder ontmoet hadden bij de Inverse Wave Therapie van Steve Rother, dus ergens waren we al "connected". En omdat je altijd weer mensen op je pad krijgt om je verder te helpen, klopte dit dus voor mij. Bijna was het mislukt omdat mijn autootje het opgegeven had, maar toen kwam er een oplossing. De dag van de afspraak scheen er een mooi zonnetje, dus de 180 km die ik voor de boeg had vlogen voorbij.

Na een kopje thee was het tijd om eraan te beginnen. Al direct voelde ik een enorm warme grote aanwezigheid, een veilig rustgevend gevoel. Het voelde alsof het dak van mijn hoofd eraf ging en er een reusachtig grote gouden zon boven scheen. Daarna begon mijn borstbeen te bewegen, het werd een paar keer naar binnen getrokken en weer losgelaten, toen voelde ik een energie over en weer gaan tussen mijn hartchakra en m'n 3<sup>o</sup> oog, dit vormde steeds een lemniscaat en voelde heel warm aan. Het was alsof mijn hoofd zich vulde met een gouden licht. Met mijn innerlijk oog zag ik een figuur met gouden bollen. Tegelijk voelde ik me goed geaard, het was alsof ik diep in m'n lichaam zonk en diep in het matras van de behandeltafel wegzonk. Na een tijdje ontstond er een energiestroom vanuit m'n hart door m'n armen naar m'n handpalmen, waar het krachtig wervelde. Toen stroomde het verder naar mijn vingers, vooral naar beide middenvingers. Tegelijk was er een mooie diep paars-indigoblauwe kleur te zien. Mijn handen begonnen te bewegen en ik liet ze maar gaan, het was zalig en heel intens, een stevige bevestiging en verdieping van dingen die ik al eerder meegemaakt heb.

Op het einde voelde ik me heel rustig en voldaan, iets was veranderd, een verbinding was gemaakt. Nadien tijdens de terugreis werkte dit nog flink door, zaken die me ooit gezegd zijn werden plots duidelijk, ook dingen die Jezus zei en deed.

Mijn handen zijn werkelijk mijn "werk-instrument" naar andere mensen toe, ook mijn ogen en mijn stem. Niets gebeurt zomaar en stap voor stap kom ik dichterbij. Weer een stukje van m'n puzzel gevonden!

Er zijn zoveel signalen en als je écht je intuïtie volgt kom je waar je moet zijn, da's duidelijk. Ik ben dankbaar voor deze mooie ervaring.

Martine, België, september 2008