

IN DEZE NIEUWSBRIEF



Mijn boek is er



Verkrijgbaar in de winkels



Over het boek

Dag lieve lezers,

Enthousiast kan ik jullie mededelen dat mijn boek: 'Pleidooi voor de Ziel' er is!

In de bijlage vindt je alvast een klein voorproefje: De cover en de tekst op de achterkant zijn hier te lezen.

Ophalen

Tijdens de volgende dagen kun je het boek bij mij thuis in ontvangst nemen. En voor wie dat wil: wordt het graag voor je gesigneerd. 😊

Vrijdag 18 december	van 13.00 tot 19.00 uur
Zaterdag 19 december	van 16.00 tot 20.00 uur
Zondag 20 december	van 14.00 tot 17.00 uur
Maandag 21 december	van 13.00 tot 18.00 uur
Dinsdag 22 december	van 13.00 tot 19.00 uur
Woensdag 23 december	van 12.00 tot 17.00 uur
Donderdag 24 december	van 12.00 tot 17.00 uur

Betaling

Je mag het boek gewoon contant betalen. Graag gepast. Het boek wordt zowel in de winkel als bij mij voor € 22,95 aangeboden. (Precies wat het mij ook gekost heeft).

Verkrijgbaar vanaf vandaag

Het boek is vanaf eind december bij elke boekhandel in Nederland en België te bestellen. Eveneens bij elke online boekwinkel.

Maar, zoals ik in de voorgaande Nieuwsbrief al liet weten, zou het gaaf zijn wanneer ik deze boeken direct aan jullie mag verkopen. De eerste 100 boeken die ik van de uitgever moest afnemen zijn voor mij alleen teveel haha.

Tot ziens en hartegroet,

♥ Gemma ♥



Ps

De eerder aangekondigde boekpresentatie op de beurs in Venray op 20 december gaat niet door. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat zulke evenementen, zoals de beurs nog uitgesteld zijn.

In deze indrukwekkende en aangrijpende weergave vertelt Gemma hoe haar leven door een meest diepe ervaring kon gaan. Door een risicovolle tumor in het hoofd lieten haar gezondheid en communicatie het afweten en bevond zij zich als mens en als succesvol hulpverlener plotseling 'aan de andere kant van de balie.' Overgeleverd en kwetsbaar tot op het bot heeft zij kunnen ervaren hoe het is om alles uit handen te moeten geven. Schrijnend en soms onvoorstelbaar. In 'Pleidooi voor de Ziel' beschrijft zij de wereld van de Ziel, van afgescheidenheid en het gemis aan menswaardigheid.

Beseffende dat dit persoonlijke verhaal tegelijkertijd deel uitmaakt van een groter geheel dat veel verder gaat dan zijzelf, kan dit boek aansluiten bij wat in de harten van velen herkend wordt en in ons allemaal resoneert. Gemma kent de pijn, vervreemding en verwijdering van binnenuit. Ze is verloren geweest, heeft zich afgescheiden gevoeld en verschaft vanuit deze indrukwekkende en diepgaande ervaring een helder inzicht. Vanuit een sterke gedrevenheid wist zij de 'donkere nacht vd ziel' te overleven en hieruit terug te keren met een krachtig pleidooi. Een impuls om het bewustzijn op aarde positief te beïnvloeden. Wat hieraan ten grondslag ligt, is de volstrekt noodzakelijke erkenning en herin-



voering van de ziel, als leidraad van het leven. Daarom bevat dit boek tot slot zeer duidelijke en praktische handreikingen zodat een mens te allen tijde in deze oorspronkelijke Zijnslaag opgehaald kan, maar ook dient te worden, ook al is de buitenkant diffuus, verward of beperkt. Een thuiskomen in je eigen hart.

Gemma van den Akker
www.levensakker.nl

UITGEVERIJ ASPEKT
www.uitgeverijaspekt.nl



9 789464 240610