

in deze nieuwsbrief

Bloesem
remediesThemaweek
FrankrijkWorkshop
Schröpfen

en meer...

Heel graag wil ik mijn enthousiasme delen

Het begon allemaal 15 jaar geleden na een lange zoektocht naar geschikte bloesemremedies. Sinds mijn afstuderen in 1993 als Natuurgeneeskundige werkte ik vooral met de specialisaties waarvoor ik was opgeleid: fytotherapie (geneeskruiden), natuurvoeding, massage, iriscopie, schröpfen e.d.



Al gauw ontstond een behoefte om vooral dichter bij de essentie van de klacht én die van de mens te komen. Zo begon ik met het inzetten van bloesemremedies. Het effect van de meest bekende bloesemremedies, die van dr. Edward Bach, bleef evengoed beperkt.

Bach leefde 100 jaar geleden, in Engeland en zijn remedies voelden basaal, grofmazig. Ze werkten wel, maar oppervlakkig. Hier is mijn verlangen naar bloesemremedies uit deze tijd, uit deze regio geboren.

Met heel veel mazzel kon ik vrij snel daarna alle bestaande bloesemsystemen uit de hele wereld in bruikleen krijgen en hiermee ging ik aan de slag. Echter ook hierin vond ik niet wat ik zocht. Als laatste optie kreeg ik de remedies van Lucia aangereikt: het Nederlandse Bloesemremediessysteem van Lucia de Haan. Al onmiddellijk tijdens het in handen krijgen van deze flesjes ontstond een heel verfijnd en harmonieus gewaarworden en voelde ik daarbij een grote JAAAAH!!!

Met deze bloesems dienden zich zuivere, hoge trillingen aan; het einde van mijn zoektocht.

Lucia de Haan was haar tijd als mens ver vooruit. Zij ontwikkelde in een zeer korte tijd van tien jaar haar 77 remedies waarvan zij telkens de goddelijke frequenties

heeft ontvangen en uiteindelijk energetisch heeft kunnen vastleggen in haar bloesemremedies én in de begeleidende teksten. Deze indrukwekkende teksten omvatten de essentie van de betreffende remedie op een zeer krachtige en nauwgezette manier. Daarin getuigt zij van een ongelooflijke zuivere verbinding met het volmaakte engelenwezen dat zij ten diepste was.



Deze bijzondere vrouw wilde ik dolgraag ontmoeten, en zo geschiedde in 2007. Zo onder de indruk was ik van haar dat ik zonder aarzelen besloot haar hele oeuvre aan te schaffen. Sindsdien gebruik ik deze remedies tijdens mijn praktijkconsulten en zij brengen nu al 16 jaar de fundamentele diepgang en doorvoelde resultaten waarop ik zó gehoopt had! Lucia stierf in 2011. Pas toen haar drie vriendinnen haar op haar sterfbed beloofden haar remedies te bewaren, kon zij het leven loslaten.

In september 2022, ik was net op het strand op het Griekse eiland Lesbos, werd ik gebeld, door een laatst levende vriendin van Lucia. Al jaren hadden zij me op het oog als enige geschikte therapeut om de remedies aan over te dragen. Of ik bereid was hiervoor te gaan zorgen? Daar hoefde ik niet over na te denken; Jazeker!

Na terugkomst van deze vakantie hebben we alle moedertincturen met veel zorg opgehaald en vervoerd naar Siebengewald. Ze staan nu in mijn praktijkruimte en omdat het zoveel flessen zijn, ook in de kelder.





Lucia heeft haar leven gewijd aan het ontwikkelen van de 77 remedies. De drie vriendinnen hebben haar werk bewaard en toegankelijk gehouden, echter is de informatie nooit verder verspreid. Bij het in ontvangst nemen van dit levenswerk voelde ik direct dat het uiterst belangrijk en juist de bedoeling is deze remedies verder de wereld in te helpen.

Juist nu ontvangen wij allen impulsen vanuit het universum om steeds meer het hartsbewustzijn te gaan leven. Onze ziel wil namelijk steeds verder indalen, incarneren in ons aardse lichaam. Indalen van hoofd naar hart en van hart naar buik en tot slot naar het stuitchakra waar we helemaal kunnen verbinden met moeder Aarde. Lucia's bloesems zijn de ultieme sleutel tot dit helende transformatieproces.

Zowel particulieren als therapeuten kunnen hiervan heel eenvoudig gebruik maken als zelfhulpmiddel, maar zeker is het een uitzonderlijk en krachtige mogelijkheid om de hele transitie van het bewustzijn te bemoedigen en te begeleiden. De helende werking is diepgaand en elementair.

Graag wil ik u daarom uitnodigen voor een bijzondere kennismaking op zondag 26 maart. Wilt u hier graag bij aanwezig zijn, laat het ons even weten.

Locatie

Praktijkadres, Augustinusweg 10 in Siebengewald, in de lesruimte, ingang opzij van het woonhuis. Aanvang 13.00 uur.

Toegang

Gratis.

I.v.m. het aantal beschikbare zitplaatsen graag even aanmelden. Is er veel belangstelling dan wordt een extra datum gepland.

Tijdens deze lezing kunt u kennismaken met Lucia's 77 bloesemremedies, de begeleidende teksten en is er een nieuwe uitgave van haar documentatie tot stand gebracht waardoor alle informatie heel overzichtelijk is gebundeld.

Om de essentie van Lucia's levenswerk te kunnen ervaren is er bovendien voorafgaand een korte begeleidende meditatie waarin de weg van het indalen van de ziel, het proces van bewustzijnstransformatie, zelf gevoeld kan worden.



Themaweek Frankrijk



Voor de week van 28 mei t/m 3 juni is het bijna zover en kan ik u melden dat we met een hele fijne groep de Themaweek tegemoet zien.

Gunt u zichzelf een onvergetelijke en krachtige ervaring? In 2024 gaan we weer in dezelfde periode, eind mei tot begin juni. Ik vertel u er heel graag meer over.

Ook op mijn website is hierover goede informatie te vinden, evenals ervaringen van eerdere deelnemers van de afgelopen jaren.



Workshop Schröpfen

Sinds de beginjaren van mijn praktijkwerk, nu zo'n 30 jaar, heeft Schröpfen (beter bekend als Cupping) onderdeel uitgemaakt van de behandelmogelijkheden.

D.m.v. het vacuümtrekken van speciale glaasjes wordt het onderliggende weefsel gestimuleerd om afvalstoffen uit te scheiden. Het geeft nieuwe mogelijkheden bij diverse klachten en is zowel privé als ook professioneel in te zetten. Je kunt dan denken aan klachten als gewrichtsklachten, allerlei soorten luchtwegklachten, tenniselleboog, hoge bloeddruk, rugklachten etc.

Tijdens de massagelessen vertelde ik er wel eens van en zo ontstond steeds vaker de vraag om het zelf ook te kunnen leren toepassen. Sinds vorig jaar zijn er diverse workshops gehouden en de interesse gaat ook daarna verder.

Op 6 maart wordt deel twee van de Workshop Schröpfen nog één keer georganiseerd. Zelfs daarna is het enthousiasme nóg niet voorbij. Het derde en laatste deel, is nu ontwikkeld en zal verderop in het jaar gepland worden.



Heeft ook u interesse gekregen, laat het me weten. Bij voldoende belangstelling kunnen we weer met deel 1 van start gaan.

Deze workshops kunnen per deel gevolgd worden en zijn vooral praktisch van aard. Per keer maximaal 6 deelnemers. Inclusief een zeer duidelijke syllabus bij elk deel.



Praktijkafpraak

Wilt u zélf graag de bloesemremedies van Lucia ervaren, ingezet en geheel toegespitst op de aandachtspunten en behoefte in uw persoonlijke zoektocht of innerlijk proces?

U kunt hiervoor een afspraak met me maken. Voorafgaand aan een eerste afspraak kan samen met u afgestemd worden wat wenselijk is; een Helend Hart sessie, een gesprek, of iets anders.

De bloesemremedies van Lucia komen in elke vorm aan de orde en worden na afloop aan u meegegeven, inclusief de bijbehorende, helende teksten.

Zoals zovelen, verheug ook ik me nu vooral op de lente, op een open heldere lucht, het nieuwe Licht, op bloemen, nieuw groen en buitenzijn.

Hopelijk heb ik u daarom nu alvast kunnen verblijden met mijn Nieuwsbrief waarin het Licht en de bemoediging van het Licht een grote rol spelen.

*Warme groet,
Gemma*

