

Dag lieve lezers,

De Retraitedagen in Well zijn op 1 juni afgerond met een onvergetelijke dag vol overweldigende liefde en tranen van intens geluk. Bevrijd en geheeld tot op ieders blauwdruk en oorspronkelijke essentie van vrede en allesomvattende Liefde.

“De beste investering in mijn leven”..... dit was wel de meest gehoorde conclusie van de deelnemers.

Dubbel in de prijzen ben ik gevallen met mijn nieuwe locatie bij de KasteelseHof. Een wezenlijke plek aan de oevers van de Maas en Nationaal park de Maasduinen.

- Deze nieuwe locatie is een prachtige zeer geschikte locatie gebleken**, omhuld in zorgvuldige aandacht, en bezieling alom. Zowel binnen als buiten kan ik alleen maar lof uitspreken hoe wij ontvangen en verzorgd zijn. De tuin is zo prachtig, zo bezield, zoveel idyllische plekjes en ruimtelijke rust. Onze maaltijden vormden telkens een feest, bijna alles plantaardig en zó essentieel uitgebalanceerd. En niet te vergeten met zoveel liefde bereid!
- Het doel van KasteelseHof:** wezenlijk bijdragen aan de transitie van het bewustzijn d.m.v. het faciliteren van diepgaand kwalitatief bewustzijnswerk. De lat ligt hier erg hoog en ben ik meer dan welkom om weer terug te keren met mijn transitiewerk! Een groot welkom, erkenning en eer van het transitiewerk wat ik het allerliefste doe, geheel vanuit mijn essentie, vanuit mijn zielsmissie.
- Bij thuiskomst bleek het gevoel van een verre reis** gelijkwaardig aan alle voorgaande jaren waar we terugkeerden van een buitenland-retraiteweek.

De onvergetelijk, hartverwarmend en immens bevrijdende ervaring voor ons allemaal kent geen grenzen!

En de afstand is nu eindelijk voor iedereen eenvoudig te overbruggen.

Hieronder vindt je de link naar de reviews van alle deelnemers.

<https://www.levensakker.nl/Ervaringen/#Ervaring-Reis-van-Hart-en-Ziel>



Alvast één voorproefje

*Hoi lieve Gemma,
De Reis van Hart en Ziel heeft mij diep geraakt!
Het was mijn intentie om weer bij mijn levensvreugde te komen, die bedolven was geraakt onder angst en zorgen.
Nu, een dag na de Reis, voel ik die levensvreugde weer krachtig door mij heen stromen. Wat een geschenk is het om het Licht weer zo helder te ervaren!
De Liefde, bezieling, helderheid en geaardheid dat waarmee je dit werk doet is indrukwekkend en diep ontroerend. Je biedt liefdevolle veiligheid en respect, waarin ik kwetsbaar kon zijn, mijn verhaal en duisternis kon delen en ook weer kon loslaten. Daarbij gesteund en geïnspireerd door die lieve en mooie Reisgenoten.
Met de Reis van Hart en Ziel heb je me met vaste hand weer terug gebracht naar het Licht dat ik werkelijk ben.
Daarvoor ben ik je diep dankbaar!*

Wil je mee?

Volgend jaar zal de nieuwe gelegenheid zijn met me te gaan in deze Retraite van Hart en Ziel. Zeer waarschijnlijk zal deze Retraite 5 daagse wederom zijn met Hemelvaart. Van woensdagavond 17.00 uur **13 mei t/m 17 mei 2026** eind van de zondagmiddag. Houdt mijn website in de gaten, of stuur me even een berichtje dan houd ik je sowieso op de hoogte.

Warme groet,
Gemma

